

Stadsmuseum

Hof van Hessen

Huissen

Het stadsmuseum van Huissen is gehuisvest in een groot wit pand met een schilddak. Het is van oorsprong een herenhuis, waarschijnlijk uit 1647. De naam Hof van Hessen is erg oud maar afkomstig van het ernaast gelegen pand. Het perceel waar dat pand op lag (nu staat er een groente- en fruitwinkel) was in de middeleeuwen eigendom van de adellijke familie Van Hessen. Op dit perceel stond een huis met de naam Hessenhof. Het gebouw, dat nu het stadsmuseum is, heeft een inscriptie in de eikenhouten balk op de vliering uit 1647. Het huis werd tussen 1692 en 1713 bewoond door Anthonie Melchers. Zijn dochter Anna Gertrudis trouwde met Peter Arns. Peter en Anna Arns bewoonden het pand tot zeker 1772. De families Melchers en Arns zullen welgesteld zijn geweest, omdat zij in een van de grootste panden van de stad woonden. De eigenaar van dit grote pand moest in de 17e en 18e eeuw een jaarlijkse rente betalen aan de katholieke armenkas.

Rond 1800 of later in de 19e eeuw moet het pand ingrijpend zijn aangepast aan de bouwstijl van die tijd. Er kwamen ramen in empirestijl, beneden met 8-ruits vensters (met houten rolluiken) en boven met 6-ruits vensters. Ook moet toen de voorgevel zijn gepleisterd en voorzien van lijstwerk. De huiseigenaar, Adrianus Wichman, was Renthlybode. Hij inde de plaatselijke belastingen en overleed in 1829. Drie jaar later verkochten zijn erven de nalatenschap aan de heer J.Th.Wichman "Deurwaarder bij het vredegerecht van Bommel". Tot de nalatenschap behoorden "een huis, erve en tuin, gelegen in de stad Huissen aan de Vierakkersche Straat, van ouds het hof van Hessen genaamd". Theodorus Wichman bezat het hele gebouw onder dezelfde kap.

In 1862 werd het pand gekocht door Gerardus Jacobus Weitjens, houthandelaar. Na zijn overlijden hertrouwde zijn weduwe, Johanna M.C. Brandts, met Johannes W. Buning, eveneens koopman en houthandelaar. Na zijn overlijden in 1917 werd het huis bewoond door katholieke schoolmeesters; de heren Hutsemakers en Paumen. Na meester Paumen werd het pand

omstreeks 1937 betrokken door een schoenmaker Oostrom. De Tweede Wereldoorlog heeft het pand overleefd. Circa 1948 kocht mevrouw Rijsemus, weduwe van een stukadoor, het huis in de knik van de Vierakkerstraat van de zusters Franciscanessen van Heijthuijsen. De kinderen Rijsemus vertrokken in 1965 en vestigden zich elders in Huissen.

Nu werden de Zusters Penitenten van de Eenheid eigenaresse van het huis, dat zij gebruikten als gastenverblijf en woning van hun rector. In 1987 kocht de gemeente Huissen de woning. Een paar jaar later stelde de gemeente het pand ter beschikking van de Historische Kring Huessen om het tot onderkomen en stadsmuseum in te richten. Van 1992 tot 1995 werd het pand gerestaureerd.

Gebruik van het gebouw

Toen in 1991 de gemeenteraad besliste, dat het huis Vierakkerstraat 39 door de Historische Kring Huessen mocht worden gaan gebruikt, begon een bouwplaatse aan de restauratie. Het gebouw werd ontdaan van de "verminkingen", die recent of al wat langer geleden waren aangebracht. Op 8 april 1995 werd het fraai gerestaureerde gebouw met daarin het onderkomen van de Historische Kring Huessen en het op initiatief van de Kring ingerichte Stadsmuseum geopend. In het museum is een chronologische doorsnee te zien van Huissens historie. Voorwerpen en geschreven archiefstukken geven een duidelijk en overzichtelijk beeld van de historische ontwikkeling van Huissen vanaf de prehistorie. Naast deze min of meer permanente expositie worden er regelmatig wisseltonstellingen over de meest uiteenlopende thema's ingericht. Naast het museale gedeelte is er een verkooppunt van publicaties van de Kring en voorwerpen uit de categorie Huissen-promotie. In het gebouw bevinden zich verder de afdelingen archeologie, bronneninventarisatie, beeld en geluid, genealogie en de bibliotheek van de Kring. Op afspraak is er de mogelijkheid alle in het gebouw aanwezige collecties te raadplegen.



Romeins zwaard



Raadskan
uit ca. 1500



Sierschotel
uit 1621



Huissens historie

Het grondgebied van de voormalige gemeente Huissen was al vroeg in de geschiedenis bewoond. De oudste bewoning is aangetroffen in de omgeving van Kerkelanden. Ook de Romeinen deden Huissen aan getuige de opgravingen bij onder meer de Loostraat. Al in 814 schreef men over Hosenheim dan wel Huasenheim, toen grond uit de plaats als schenking werd gegeven aan een abdij in Lorsch in Duitsland. Geleidelijk verplaatste zich de bewoning naar het Kempke en in de middeleeuwen naar het gebied van de huidige locatie van Huissen-Stad. Huissen mag met recht van spreken de naam "stad" voeren. In 1319 had Huissen al stadsrechten. Het vinden van het jaar van de verlening is nog steeds een uitdaging voor de stadsonderzoekers. Eeuwenlang hoorde Huissen bij het graafschap, later hertogdom Kleef, maar via een huwelijk en vererving woonde onze landsheer in de achttiende eeuw in Berlijn. Die situatie werd op het Congres van Wenen anders, want daar werd besloten, dat Huissen vanaf dat moment bij het Koninkrijk der Nederlanden zou gaan behoren. Die "verhuizing" vond plaats op 1 juni 1816 en

vanaf dat moment is Huissen Nederlands grondgebied. In 1966 werd Malburgen ten behoeve van de uitbreiding van Arnhem door de Gelderse hoofdstad geannexeerd en in 2000 werd de voormalige gemeente Huissen opgenomen in de nieuwe gemeente Lingewaard. Huissen heeft nog steeds een herkenbaar stadscentrum, een rijke folklore en een groot aantal tradities.

Expositieruimte in het museum

De vaste collectie op de begane grond bestaat voornamelijk uit archeologische vondsten en historische voorwerpen. Daarnaast zijn er wissel-exposities in twee aparte ruimtes. Het museum staat onder beheer van de Historische Kring Huessen, die medegebruiker is van het pand. Het pand beschikt over een uitgebreide bibliotheek en een documentatiecentrum, die op afspraak zijn te raadplegen.

Bezoekadres

Vierakkerstraat 39, 6851 BB Huissen.

Openingstijden

Zaterdag- en zondagmiddag: 13.00-16.30 uur.

Entree

€ 1,50. Leden Historische kring Huessen gratis.

Toegankelijkheid

Begane grond: hellingbaan, toegankelijk voor rolstoelen, aangepast toilet.

Bereikbaarheid

Vanaf Arnhem en Nijmegen: Bus 32 en 33, vanaf halte Huissen – Centrum 5 minuten loopafstand.

Parkeergelegenheid

Raadhuisplein en Molenweide.

Faciliteiten

Museumwinkel. Museum- en stadsrondleidingen.

Informatie

Telefoon: 026-3255058. Website: hkh.tiscaliweb.nl

E-mail: hkh.info@tiscali.nl

Ontdek het zelf en kom een dag naar de gemeente Lingewaard.

Het is beslist de moeite waard!

Voor inlichtingen kan men contact opnemen met het toeristisch recreatief informatiepunt (Trip) van de gemeente Lingewaard.

Telefoon 026-3260453

E-mail toerinfo@lingewaard.nl



Stadsmuseum Hof van Hessen Huissen



Huissense stuiver
uit ca. 1620



De Schup
uit 1686

